

Dagbogsnotater fra USA-turen med GYS87

23/9-9/10 2022

23/9.

Hej Derude

Lige en update på turens første dag. Klokken er nu 23 USA -tid (05.00 i DK) det er stadig 20-25 grader 😊

Turen er indtil nu gået uden problemer. Vi kom alle gennem de forskellige formaliteter uden problemer. Stille og rolig flyvetur 😊

Vi kom igennem immigrationen i USA på 45 min og havde fået vores bagage lige godt en time efter at vi var landet. Alt bagagen var der. YES. Det har jeg ALDRIG oplevet før. Bussen holdt og ventede os, da vi kom ud.

Så nu kan vi slappe af, selv om vi godt kunne drikke en øl. Det må desværre vente til i morgen 😊

Alt for i dag. Fortsættelse følger 👍
KIM

24/9

Så gik den første dag i USA.

Vi fik hentet vores vans. De var som ventet. De blev pakket, og vi kørte nord på gennem byen med kurs mod The Museum of the Cherokee Indian.

Med et frokoststop på vejen, hvor vi fik tanket op med vand, frugt og müslibarer. nåede vi Cherokee kl 15.30.

Besøget på museet er meget rørende med historien om, hvordan Cherokee indianerne i 1830'erne, blev tvunget til at forlade deres naturlige område ved foden af Appalacher bjergene i det sydvestlige hjørne af North Carolinas og vandre hele vejen til det territorie, de havde fået tildelt i Oklahoma. En særdeles sørgelig historie.

Efter indkvarteringen på vores nye motel, gik vi gennem vores opvisning i morgen søndag, som skal gennemføres på meget lidt plads.

Dagen sluttede med middag på East Village Grill. Dejligt sted med god stemning. Alle kom hjem med fyldte maver og en god oplevelse.

Over and Out .

I morgen kommet der nye folk på 😊
KIM

25/9

Afgang fra Motel Super 8 i Asheville kl 10.

Morgenmanden var ok med forskellige morgenmadsprodukter.

Henrik Eriksen blev vores nye chauffør.

Vejret var overskyet, men solen kom senere. Vi ankom til Givens Highland Farms, som er et super plejecenter med forskellige boligtyper alt efter beboernes ønsker og behov.

Vi fik en meget fyldesgørende introduktion til stedet og fin rundvisning, Vi fik en dejlig frokost og gjorde derefter klar til opvisning.

Der var ikke særlig højt til loftet, så fanen måtte bæres ind på en lidt alternativ måde - super oplevelse. Der var ca. 50 i alderen fra 65-101 år som tilskuere for at se opvisningen. De fulgte godt med og klappede meget. Stående applaus til sidst. Vi fik en snak med flere af dem efter opvisningen.

Så pakkede vi redskaber og fik en øl, inden vi kørte videre til Burnsville. Undervejs fik vi handlet lidt i Walmart, så vi har vand og müslibarer til alle.


Ved ankomsten mødtes vi med vores værtsfamilier.

Dagen sluttede med dejlig aftensmad hos værtsfamilierne.

God nat

Lissi og Niels

26/9

Mandag morgen startede med fødselsdagssang for vores værtinde Marilyn  Vi er fire, der bor hos en skøn familie ude i skoven, og de andre på holdet bor hos lige så skønne familier. De er så imødekommende og vi føler os velkomne.

I dag har vi lavet opvisning på to skoler, og vi har været rundt i klasserne og fortælle om holdet og Danmark. Der var ca. 200 elever på hver skole, og de er i alderen svarende til 6., 7. og 8. klasse. De var f.eks. meget interesserede i vores gymnastik, og vi spurgte dem om deres idræt.

Vi fik serveret mad på skolen... dejlig tomatsuppe, pandekage med fyld, broccoli og ferskner. Dertil mælk eller kakaomælk.

Efter opvisningerne blev vi hentet af vores værtsfamilie, og i aften har vi nydt maden ude på verandaen med den skønneste udsigt til The Smokey Mountains.


Til sidst på dagen kom hele Marilyn og Jerry's familie til fødselsdag, og de havde kage med. Det var en fornøjelse at være med til. De forstår at fejre fødselsdag på den afslappede måde



Stor hilsen til jer alle fra Sonja og Inger Marie 

Dagbog den 27/9

Dagen startede med morgensang på P pladsen ved vores biler. Så gik turen til Old Burnsville Gym hvor 5 af os lavede Workshop for inviterede. Resten af os gik en tur på hovedgaden til lidt indkøb. Vores hjælpere var på tur til et kunstakademi hvor de blevvist rundt. Derefter lunch på senior center. Derefter gik turen i det fineste solskinvejr til Blue Ridge Parkway-led by Gred Gross hvor vi kørte 6684 Feet (ca 2200m) op til Mont Mitchell hvor der var en fantastisk udsigt ud over bjergområdet. I aften står den på opvisning for vores værtsfamilier, samt andre der gerne vil se vores gymnastik. Derefter tog vi alle ud til vores værtsfamilie hvor vi hyggede den sidste aften med dem. Godt nat til alle fra GYS

Diana og Ulla 

Dagbog den 28. september

Efter en kold morgen ca. 2 grader er der nu afgang fra Burnsville kl. 8.00, hvor vi lige har taget afsked med vore værtsfamilier på Go mødestedet. Den lille smiley og plakat blev velmodtaget Her blev vi fordelt i de forskellige Vans og sidder nu og nyder udsigten på vej til Sevierville. Sevierville er Dolly Partons fødeby og nine to five dances af Gys. Kører igennem flotte bjergområder med hårnålesving og chauffør klarer det, som var det en simpel ting. Bjerge beklædt med træbevoksning så tæt- og af at beskue dette.. man aldrig blir mæt. Håber på en sort bjørn at se, men det kom ikke til at ske! "I like the mountains - I like the rolling hills".. Store temperaturforskelle mellem nat og dag - men når solen er fremme - slet ingen sag. Vi passerer forskellige kirker på vor vej - hvad du end tror på, så er der plads til dig!! Har lige passeret en kæmpe flod, ja dejligt der er på vor moder Jord. Kl 10.00 har lige holdt en tiltrængt kaffepause og ved 12 tiden nåede vi hotellet Days Inn. "Den store Shoppingdag" Efter endt indkvartering blev vi sluppet løs i Tanger Outlet - ca 3 timer, som gik hurtigere end forventet. Der blev handlet en del ...kunne på bæreposer det se ! Bagefter en lille een på terrassen... efter alle Shopping Strabasser. Ved 19 tiden gik turen til en japansk restaurant - Sakura buffet - spis alt hvad du kan for 11 dollars. Diverse retter i stribevis og nogle nød en Corona beer på bedste vis. Sluttelig et glas champagne på værelse 318 ..så nogle Gys`er havde sweet dreams hele natten... Tak til de glade fødselarer .Sonni, Niels og Else Marie for det flotte traktement.

Ferdinand og Gunhild B.

Torsdag d 29/9

Dagen på Days Inn, Pigeon Forge i Sevierville, startede med en overraskelse til morgenmad nemlig yoghurt, Kellogs morgenmadsprodukter, vafler som man selv kunne stege, og*varm* kaffe. Solen viste sig at skinne hele dagen fra en skyfri himmel. Afgang kl 9 til en benzin tank for at fylde alle tre biler op. Kim ville bestille sandwichflutes til alle i den tilstødende Subway, men det kunne de ikke klare på kort tid. I mellem tiden syntes Lissi at en amerikaner, som holdt ved siden af den ene af vores biler, skulle have vores beholdning af frugt og snolder 😊. De var dog flinke til at sige, at det altså ikke var en dansker bil. I Williamsburg, kort før afdrejningen mod Cumberland Falls købte Kim diverse tacos og burritos ved en Taco Bell. Dem spiste vi på et græsareal ved siden af vandfaldet inden vi gik rundt og kiggede på det fra forskellige vinkler og platforme. Det har været en tør sommer og der var kun lidt vandt i floden. (Vandmængden er målt til at spænde fra ca. 0,1 m³/s til knap 1700 m³/s). Vandfaldet omtales som "The Niagara of the South". Et særligt fænomen er "Moonbow", altså en regnbue ved fuldmåne. Ved afgangen stod et ældre ægtepar og gjorde sig klar til at køre afsted på deres røde trehjulede Honda motorcykel. Og de blev fotograferede flittigt. På vejen videre mod Berea, holdt vi inde ved en Starbucks til stor glæde for de fleste kaffehungrende danske gymnaster. Vi kørte en rundtur i byen ved ankomsten til Berea og så de røde bygninger på college, inden vi mødtes med værtsfamilierne.

Hos Thomas og Lindas vært smagte vi Makers Mark bourbon. Vi skal besøge det destilleri senere på turen.
Thomas og Linda

30/9-2022

Vi nød en fantastisk morgenmad hos vores præstefamilie i Berea.
Det er et meget spændende hjem med meget nips, men intet uden en historie.
Familien er ofte samlingspunkt for byen og skaber rammer for samvær om musik, dans og fortælling.
Vi mødtes på Russel Acton Folkcenter, hvor vi fik fortælling om organisationen ved Sune, som er formand.
Stedet dannede ramme for dagens workshop, som var velbesøgt.
Deltagerne var aktivt med og var begejstrede for undervisningen.
Første opvisning var på Berea Community school for de yngste skoleelever, der igen sang begejstret med på sangen fra disney filmen "Frozen" og kom med mange begejstrede tilråb undervejs i opvisningen.
Eleverne havde fri kort tid efter opvisningen og vi var tilskuere til forældrenes meget organiserede afhentning i deres store biler, der kørte i kortege for at hente børnene. En oplevelse i sig selv.
I det skønne solskinsvejr blev der frokostpause og der blev plads til en slapper før der skulle gøres klar til næste opvisning udendørs. Til opvisningen sad værtsfamilierne på tilskuerrækkerne og så begejstrede til.
Det var en smuk scene for dagens sidste opvisning.
Værtsfamilierne havde arrangeret sammenskudsparty til aftensmad – Potluck. Sikke et bord.
Aftenen bød på musik og dans i et mix af traditioner fra Berea og Danmark.
En fantastisk dag i Berea er forbi.
Malene og Henrik

1/10:

Efter en god nats søvn og morgenmad stødte Kim til og skulle bo hos Sune sammen med os og Vibeke.
Han måtte dog tage til takke med en hytte i skoven.
Derefter kørte vi på sightseeing i området.
Vi startede med Owsley Fork sø, der er vandreservoir for Berea. Derefter kørte vi mod Rock Casle County på en vej, der var sprængt gennem klipperne til den nette sum af 15 mill.\$ pr. meter. Undervejs kørte vi gennem Clear Creek, hvor der bl.a. lever bjørne, pumaer og giftslanger. Der bor også moonshiners (hjemmebrændere) og Homesteaders, der helst vil leve i fred for sig selv. Der var også en del tobakslader langs vejen.
Ca. 1/3 af Kentucky er dækket af skov.
Undervejs retur passerede vi Pilot Knob, der siges at være stedet, hvor Daniel Boone afbildes spejdende ud over området.
Vi kørte tilbage mod Berea, hvor vi besøgte Farmers Market, der dog var ret beskedent i dag. Markedet er et sted, hvor folk kan leje en stand på årsbasis og sælge egne produkter.
Vi besøgte herudover flere butikker herunder Tractor Supply Company i Richmond, der har 35000 indbyggere.
Vi så også en ny kæmpe benzinstation med ca. 160 standere og tilhørende butik, Buc-ees, hvor der kunne købes en række varer af deres eget mærke - Beaver. Kæmpe stort med 400 ansatte.
Vi sluttede med et besøg på Pride parade og fik en masse kram. Overfor dette så vi Sunes seneste erhvervelse - et gibsstøberi.
Efter en lækker sen frokost med sild, øl og snaps skal vi ud at spise i aften.

Esther og Ole

Afsked med Berea **søn d 2. okt 2022** 😊

Vi tog en hjertevarm afsked med vores værtsfamilier og turen gik nu mod den familieejede Whisky destilleriet Marker's Mark anno 1805, som nu har eksisteret i 4 generationer. Efter spændende rundvisning og 5 smagsprøver, kunne man købe og voksforsægle sin egen flaske. Whisky er brygget på 60% majs, 16% hvede, 14% byg, malt, vand, sukker blir tilsat. Massen gærer i 3døgn. Der var en liflig duft over de store trætønder. Den færdiggærede væske hældes på små tønder a ca 200 liter og lagres i 3-7år alt efter smag og behag.

Efter madpakke i det grønne gik turen til et spændende besøg på National Corvette Museum. Tidslinje fra 1953-2022. Udstillingen er økonomisk uafhængig idet bilerne blir givet eller indlånt til museet. -Masser af farvestrålende drengedrømme 😊

Efter tiltrængt kaffestop på Starbucks kørte vi til Nashville. Her blev vi indkvarteret på hotel og efterfølgende dejlig mad, sang og musik på The Lost Paddy restaurant.

God nat og tak for **en dejlig dag**

Anni og Peffe.

Nashville d 3 okt 2022 🌞🌞

Efter en fin morgenmad hoppede vi på bussen og kørte mod centrum af Nashville. Her bor 1.900000 incl. forstæderne, så det er en stor by med masser af liv, dyre biler, kultur og høje bygninger.

I centrum besøgte vi Country Music Hall of Fame. En interessant historisk musikoplevelse hvor man godt kunne have fordybet sig i mange timer. Vi så en stor væg med guld og platin plader af forskellige kunstnere, udstilling af instrumenter og tøj og en masse videoer.

Sulten trængte sig på og vi fortsatte turen vider til Broadway. Her går det vild for sig 🏠 Gaden er fyldt med restauranter og pub's med forskelligt livemusik der buldre ud på gaden. Masser af mennesker selv kl 10 om formiddagen. Vi hyggede os med mad og et par øl på forskellige pub's 🍷🍺

Tilbage til hotellet og gøre klar til aftensejltur med General Jackson showboat på Cumberland floden. Båden er en stor gammel hjuldampers der sejler ind til centrum af Nashville og 1,5 time tilbage igen. Efter dejlig mad/drikke ombord i bedste Titanicstil, fortsatte aftenen på båden med et fantastisk sang og musikshow 🎉

Tak for en dejlig og oplevelsesrig dag 🙏
Bende og Anni.

Her kommer opslag **fra Tirsdag den 4. oktober,**

Vi kørte vi fra Nashville efter morgenmaden på hotellet.

Første stop. En tur ind ind til Ruby falls, et springvand inde i bjerget Lookout mountain, på Ca. 45 meter. Der var (selvfølgelig) også en souvenir butik, som vi næste tømte.

Derefter gik turen til John C. Campbell folk school. Det er en kunstscole i Cherokee county, i North Carolina, hvor der undervises i alle mulige kreative ting. Skolen er en nonprofit voksenuddannelses organisation, og er inspireret af danske grundtvigianske højskolekultur.

Her blev vi mødt af alle vores værtsfamilier, og flere andre, til en potluck hvor alle kom med en enkelt ret. Der er noget for alle ganer.

Derefter dansede vi folkdance i bedst amerikanske stil, med en caller der hele tiden siger hvad vi skal. En rigtig god aften, med god motion. Til sidst kørte vi hjem med værtsfamilierne og blev indkvarteret. Henrik E og Ellen

5. oktober var som alle dage en hel fantastisk dag.

Vi var en del, som spiste morgenmad på

John C Campbell Folk School, efter en god nat hos vores fantastiske værts familier 👍

Kl. 9.00 var der rundtur på hele skolens 12 ha store område. Det var vildt spændende at høre om skolens historie og aktiviteter.

Vi så bl.a. en tidligere stor kostald, hvor vi skulle lave opvisning torsdag 6.10. om aftenen 👍

Efter rundturen kørte vi til St. Andrews High School. hvor vi lavede opvisning kl 14.15 🇩🇰

Elever og lærer var overordentlig begejstrede for vores opvisning 🍷, så der var den vildeste stemning i hallen 👍

Efter opvisningen ville eleverne gerne prøve vores dobbelt arbejde, det var utrolig sjovt ❤️ Kl 18 fik vi aftensmad på vores Folk School, inden vi skulle lave Workshop for dem i byen og på skolen, som ville være med, der var ca. 42 deltager.

Det var en rigtig god aften 👍, og efter workshop kørte vi hver især med vores forskellige værts familier hjem, hvor der blev samtalen om mangt og meget.

Hilsen Synnøve og Else Marie

Dagbog fra 6. oktober i USA

Efter en dejlig morgenmad tilbød Linda, Thomas, Knud Erik, Gunhild og Synnøves husfrue en hike efter en køretur på en halv time. På køreturen så vi rådyr og vilde kalkuner. Der var smukke vandfald og imponerende flot natur. Andre GYS'er besøgte en musik instrument bygger og var på rundtur i skolens køkkenhave.

Derefter fik vi dejlig frokost på skolen.

Om eftermiddagen var der workshop hos den lokale smed. Hun gav instruktion i at lave en krog, som alle GYS'er kunne og skulle lave.

Turen gik tilbage til skolens kostald, hvor vi fik gennemgået opstillinger til aftenens opvisning. Der var et par ændringer, så vi ikke fik splinter i numsen.

Vi indtog en kort aftensmad, da vi skulle være klar til opvisning 19.30.

Opvisningen gik overvældende godt på trods af de trange forhold på den skrå scene.

Aftenen sluttede med en lille sammenkomst på The Crown Bar, hvor der var brød, ost og frugt og vi fik alle gratis drikkevarer.

Efter maden var der kæmpe fødselsdags kage til Else Marie og afslutnings kage til Kim. 🇩🇰

Der var 12 lys i kagen, som Else Marie skulle puste ud, ni lys gik ud, men blussede op igen. Kun hvis Kim og Else Marie hjald hinanden kunne de slukke dem, men de vågnede igen 😂

Alle værtsfamilier var også med til festen, så de tog os med hjem til endnu en god søvn 😊

Mange hilsner Gunhild og Knud Erik

Fredag 7/10 bød på en fantastisk start på dagen med udendørs morgensang på John C. Campbell folk school, leveret af Evie Ladin og hendes mand fra Canada - og den musik kunne man kun blive i godt humør af mens solen stod op, og vi sad og skutede os ved varmelamperne og den friske ånde kunne skimtes i solens stråler.

Derefter lækker morgenmad på skolen.

Kl. 10 var der afsked med skolen og Charmaine, der havde lavet et fantastisk arbejde, for at få alt det praktiske til at gå op i en højere enhed mens vi var der.

Skolen havde sørget for lækker "lunch to go". Inden afgang, sang vi vores morgensang - Vågn nu op af dine drømme - som Charmaine var meget imponeret over. Charmaine underviser i musik og dans på skolen, og sammen med sin mand har de rejst vidt omkring som gademusikanter.

På vej til Atlanta var der stop ved et kæmpe indkøbscenter, hvor der igen flittigt blev afsøgt alle butikker for eventuelle ting, man simpelthen bare måtte have med hjem. 😊

I Atlanta blev vi indkvarteret på motellet, hyggede og slappede af inden afgang til restaurant Ruby Tuesday. Derefter tæt og hyggelig sammenkomst på værelse 2215... jo jo, der kan sørme være mange i et dobbeltværelse... det er jo USA. 😊

Sonni og Vibeke 🇩🇰🍷🍷

Lørdag og Søndag den 8-9/10

Så er vi alle hjemme igen, undtaget Esther og Ole som forlængede turen med en uge, og nu kører rundt et sted i USA.

Tusind tak til alle jer der fulgt os på vores rejse gennem USA.

Her kommer så den sidste dagbog fra **lørdag 8/10 og søndag 9/10**.

Der mig der startede dagbogen, og det bliver mig der slutter der

Efter at vi havde pakket vores vans den sidste gang, kørte vi ind til Atlanta for at nyde den sidste dag. Atlanta er hjemby for Coca Cola. Derfor skulle vi naturligvis også se. "The World of Coca Cola" Et museum/udstilling der fortalte alt, hvad der er værd at vide om den brune drik, som I dag er kendt af de fleste mennesker på Jorden.

Der var historien fra den spæde start i 1886 til, hvordan de sørgede for alle amerikanske soldater. under 2. Verdenskrig uanset, hvor de kæmpede skulle kunne købe en Coca Cola for 5 cent, til hvordan det har udviklet sig indtil i dag, hvor det er verdens mest kendte brand.

Der var mulighed for at smage Coca Cola produkter fra hele kloden, samt alle de forskellige variationer, der findes. Så vi var ved at få et sukkersjok

Derefter spadserede til gennem den olympiske park hen til det store monument med de olympiske ringe og fik taget det sidste holdbillede på turen.

Så gik turen til lufthavnen, hvor vi fik afleveret vores biler uden problemer. Under vores check in skete der så det, at 9 fra holdet ikke fik deres boardingpas fra Paris til Billund. Der var endnu sat sædenumre på, så derfor skulle de have det i Paris. Det var vel OK???

I flyet over Atlanten var vi spredt for alle vinde. Mærkeligt når man tænker, at vores billetter havde været bestilt i 10 måneder? Velankommet til Paris skulle vi igennem security for at komme ind i transitområdet til det næste fly. Så blev de manglende Boardingpas pludselig et STORT problem, for man kunne ikke få adgang uden det boardingpas, som en del ikke havde fået i Atlanta. Det tog en del parlamentering med de franske kontrollanter, som ikke talte ret meget engelsk. Det lykkedes dog at få

dem med på, at det så var for egen risiko, hvis paspolitiet sagde noget. Efterfølgende skete der ikke noget. Alle fik deres boardingpas og kom med hjem til Billund. Her sluttede så 16 dages tur til USA for GYS87. Der har været mange oplevelser, indtryk, opvisninger og værtsfamilier. Så der går noget tid inden det hele er fordøjet 😊

KIM